

Van: Pete [mailto:pete@caiw.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2009 11:37
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: Voornemens-2

Goede voornemens..... Waarom moeten mensen die altijd hebben op 1 januari vraag ik me wel eens af. Mag dat niet ergens halverwege het jaar? Geldt het dan niet?

Mijn goede voornemen is: geen goede voornemens!

Jij hebt het moeilijker om een goed voornemen te kiezen! Dat is een hele opsomming van hele lekkere dingen die je niet zo maar laat staan. Maar als ik jou was zou mijn goede voornemen zijn: geen oliebolletjes en banketstaven meer tot december. Aan de rest kan je dan gewoon onbehoorlijk blijven uitleven!

Eet smakelijk!!