

Van: Peter Bravenboer [mailto:pete@caiw.nl]
Verzonden: dinsdag 1 september 2009 1:58
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: Donald Duck met groene voeten

Ik denk wel dat ik weet hoe dat komt.

Groene voeten met hamertenen, dat ziet er niet uit. Een "onschuldige" Donald Duck daarentegen oogt als lievv.
Dat Donald 'een klein beetje' tegen de draad is spreekt mensen aan, jong en oud. Dat maakt Donald leuk; schreeuwen tegen iedereen en alles wat het niet zint.

Ik vergelijk D. Duck een beetje met Cartman uit South Park. Op het oog een olijk dik ventje maar aan de andere kant is ie ook eigenlijk onuitstaanbaar.

En dat maakt Donald en Cartman juist leuk!