

Van: Cheers Cheers [mailto:cheersweb@gmail.com]
Verzonden: maandag 14 mei 2007 10:56
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: Na de vakantie

Had dat niet te maken met wachten. Als je ergens op wacht dan duurt het altijd veel langer. In de vakantie hoef je niet te wachten. Nou dat is niet waar bij de plaatselijke vakantiebakker voor je stokbrood misschien. Maar wat maakt het uit als je die een kwartier later opeet je hoeft toch nergens heen. Dus ervaar je het niet als wachten. Dus op je werk moet je gewoon ook niet gaan wachten dan gaat de tijd sneller.

- Kom altijd te laat dan hoef je niet te wachten tot je collega's er zijn
- Rij buiten de files (10 uur van huis en 3 uur weer naar huis) of blijf helemaal thuiswerken
- Kom te laat binnen tijdens vergaderingen dan zit iedereen al klaar en hoef je niet te wachten.
- Zorg dat je, je werk altijd zo laat mogelijk inlevert dan heeft je collega weinig tijd voor wat hij moet doen en hoef je niet lang te wachten.

Succes met het vermijden van wachten.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Mariëlle Voskamp [<mailto:ratwine@hotmail.com>]

Verzonden: dinsdag 29 mei 2007

Aan: info@nicovoskamp.com

Onderwerp: Na de vakantie

Hey,

Het vermijden van wachten.

Dat moet ik ook eens doen...

Maar wat moet ik in de nachtdienst doen, behalve rolstoelen schoonmaken, en vloeren dweilen. Verder moet ik toch wachten, tot een bewoner mij opbelt...

Nee ik ga geduldig wachten tot ze bellen, tv aan, voeten omhoog. Krokot, M&Ms erbij..

Nee het wachten, da's soms ook heeeeerlijk :D

Groetjes Mariëlle