

Van: Arlette Belmans [mailto:arlette.belmans@skynet.be]
Verzonden: dinsdag 10 april 2007 19:59
Aan: info@nicovoskamp.com
Onderwerp: De maan

De maan is geel
Als de zon erop schijnt
Dan lig ik in mijn bedje
Te luisteren naar een verhaal
Verteld door mijn mama of papa
Over de gele maan
Langzaam gaan mijn oogjes toe
En droom ik van de maan
Die alle kleuren en vormen aanneemt
Toch voel ik mij geborgen
Door die grote reuze maan.

Ingezonden door emgoyu