

**Van:** Pete [mailto:pete@caiw.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 6 februari 2009 12:18  
**Aan:** info@nicovoskamp.com  
**Onderwerp:** Zijn katten dom?

NEE! Katten zijn niet dom (volgens mij dan).

Ik heb zelf ook twee van die vrolijke diertje rondhuppelen in huis. Nou ja, rond huppelen....  
De meeste tijd liggen ze lang uit op de bank, te genieten van hun weelderige leventje.  
Dus zo dom zijn ze niet.

Om half zes krijgen ze altijd hun avond eten. In de vorm van de meest exotische varianten uit blijkt. Een vier\*\*\*\* hotel serveert zulke lekkernijen niet eens. Als of ze een Rolex om hebben gaan ze om één minuut voor half zes voor hun bakje zitten wachten. "Waar blijft mijn eten?!!"

Het zijn binnen katten maar als ze wel eens in de tuin lopen en ze zie een vogel, dan proberen ze die toch te pakken. Ondanks hun verwende binnenleven volgen ze toch hun instinct.

Dus nee, die katten zijn nog zo dom niet.